

Stichting Perzische kerk Kores

RSIN

(fiscaal nummer Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer):
8151.32.104

Postadres:

Postbus 37
3840 AA Harderwijk

Bezoekadres:

Diensten elke oneven week:
Eben Haezerkerk, Zonnedauw 8, 7322 EC Apeldoorn (14:30u)

➔ Op afspraak kan er op andere dagen op een andere locatie een afspraak gemaakt worden.

Beschrijving en doelstelling van de Perzische kerk Kores / Hoofdlijnen beleidsplan:

(Visie Koreskerk)

- De Koreskerk is een kerk die mensen wint, herstelt, discipelen maakt en uitzendt.
- De diaconale arm van de Koreskerk legt een sterke nadruk op het helpen van verworpenen, armen en mensen in nood.
- De Koreskerk is een kerk met een diepe overtuiging dat ze eerst zelf van God moet ontvangen om vervolgens dat te kunnen uitdelen. Met een missionaire opdracht voor het vormen van bijeenkomsten waarin herstel plaatsvindt en vervolgens mensen worden getraind om door te geven wat ze hebben ontvangen. (In Nederland en uiteindelijk in Iran!)

Koning Kores is een leiderstype die God gehoorzaamde en door Hem gebruikt werd; hij heeft de tempel herbouwd en rijkdom en leven in vrijheid door gegeven. (Jesaja 44:28 – 45:1,2,3 en Ezra 1: 1-7)

Doelgroepen van de Koreskerk:

1. armen, verworpenen, mensen in nood (Jes. 57:15)
2. Farsi sprekende mensen, Iraniërs, Afghanen, moslims.

Structurele doelen:

1. diaconale arm
2. bijeenkomsten
3. evangelisatie
4. herderlijke arm
5. training
6. verzorg

Contactpersonen bestuur

Dhr M Mohammad Amini (voorzitter)

Mw C Mohammad Amini – Rikken (secretaris)

Dhr P. Peddromy (penningmeester, samen met C. Mohammad Amini)

Dhr M. Darvish

Mw S. Kazemi – Galedaripoor

Dhr M. Golshanzadeh

Beloningsbeleid van bestuur, directie en personeel:

Er zijn geen betaalde functies binnen Stg Perzische kerk Kores. De kerk heeft 2 telefoonabonnementen, er is een werkkas voor de voorganger van € 350 per maand voor reiskosten, hulp aan mensen in nood, eten na de diensten. Er zijn geen structurele vergoedingen, alleen vergoeding van uitgaven die voor de kerk gedaan zijn.

Financiële verantwoording inkomsten en uitgaven 2023

Staat van baten en lasten	2022	2023
1. Werkkas Masoud	€ 3.250	€ 1.750
2. Ontvangen giften	€ 7.269	€ 9.299
3. Ontvangen vergoedingen/subsidie	€ 750	€ -
4. Ontvangen collectes	€ 997	€ 1.828
5. Apparatuur	€ 590	€ -
6. Kosten: telefoon verzekering enz	€ 2.274	€ 1.526
7. Hulp Koreskerk Turkije	€ 3.700	€ 4.125
8. Hulp aan kerkleden (excl. werkkas)	€ -	€ 1.000
9. Kosten diensten (excl. werkkas)	€ 1.598	€ 950
10. Evangelisatie (excl. werkkas)	€ 196	€ 84
11. Reservering/spaargeld	€ -1.600	€ -795
12. Conferentie Sinderen	€ 1.722	€ -
Stand 1-1	€ 5.425	€ 2.071
Stand 31-12	€ 2.071	€ 4.124
Inkomsten	€ 9.016	€ 11.127
Uitgaven	€ 13.330	€ 9.435

Verslag activiteiten 2023

Twee keer per maand hielden we onze dienst in Apeldoorn. Elke week hadden we online kerkdienst via Zoom met onze groep in Turkije: Yalova, Denizli en Cankiri maar ook andere kerkleden in Nederland en andere landen. Daarnaast was er 3x per week online Bijbelstudie via Zoom, onder andere een cursus van 6 maanden over het boek Openbaring. Een keer per week is er een huiskring met maaltijd in Harderwijk. De leiding van de kerk, ook de leiders en contactpersonen in andere Europese landen, had elke week een bijeenkomst via Zoom. Elke maand was er Bijbelstudie voor de Farsi-sprekende leden van de Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde in Brügggen-Bracht, Duitsland. We zijn aangesloten bij SKIN (Samen Kerk in Nederland) de regio Deventer, Apeldoorn, Zutphen, Zwolle.

De diensten in Apeldoorn worden live uitgezonden en zijn terug te zien via Facebook, YouTube, Telegram. Ook de online diensten zijn via internet terug te zien. Via internet is er veel contact met Farsi-sprekende christenen over de wereld. Bijvoorbeeld Afghaanse christenen in Pakistan. Regelmatig is er contact met www.pwoc.church Persian Worshipers of Christ in de Verenigde Staten, waar we meewerken aan tv-uitzendingen via internet. Daarmee hopen we veel Farsi-sprekende christenen te bereiken en zo ook hun angst te verminderen om zich uit te spreken als christen. We krijgen vaak reacties op uitzendingen. In de 2^e helft van 2023 zijn we met een aantal kerkleden aangehaakt bij www.vraagaangod.nl voor de vragen die op die site in Farsi worden gesteld. Qua Evangelisatie kunnen we nog steeds putten uit een grote gift met Nieuw Testamenten en Bijbelstudiemateriaal die we in 2013 hebben gekregen.

Met Norooz hebben we een mooie dienst gehouden in Apeldoorn met foto's van de jongen mensen die omgekomen zijn in Iran in het middelpunt. Met Kerst hebben we aan onze kerkleden in Nederland die in een AZC wonen een kerstpakket kunnen uitdelen. Ook hebben we met meerdere kerkleden deelgenomen aan de kerstviering van onze bevriende SKIN-kerk Gereja Minahasa in Amsterdam. We hebben deelgenomen aan meerdere demonstraties om aandacht te vragen voor de situatie in Iran.

De hulp voor de Koreskerk in Turkije wordt besteed voor Evangelisatie, huur van 2 samenkomstruimtes, hulp aan individuele kerkleden, bijvoorbeeld bij ziekte. M.n. omdat zij vluchtelingen zijn, maar geen ondersteuning krijgen. Een deel van het online werk wordt gecoördineerd door kerkleden in Turkije. De situatie in Turkije is moeilijker geworden, qua economie en geloofszaken, dit geldt voor de inwoners van Turkije maar zeker ook voor vluchtelingen.